



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Έν Λαγκαδᾷ τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2024

Ἀριθμ. Πρωτ.: 570

ΜΗΝΥΜΑ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἐπί τῷ ΝΕΩι ΕΤΕΙ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾷ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*«Έν σοφία περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τόν καιρόν ἐξαγοραζόμενοι»
(Κολασ. 4,5)*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πρὶν ἀπό λίγες ὥρες ἀνέτειλε τό νέον σωτήριον Ἔτος 2025. Ἡ εἴσοδος αὐτοῦ τοῦ κομβικοῦ, κατά τά φαινόμενα, Ἔτους μᾶς βρίσκει ὅλους μέ ἀνάμεικτα συναισθήματα ἀλλά καί σοβαροῦς προβληματισμούς γιά τό μέλλον τῶν οἰκογενειῶν μας, τῆς περιοχῆς μας καί τῆς πατρίδος μας.

Τά ἀρνητικά γεγονότα πού βιώνουμε καθημερινά εἶναι ἐν πολλοῖς τό φυσικό ἐπακόλουθο καί ἡ θλιβερή κατάληξη τῆς

σταδιακῆς πνευματικῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ Ὁρθοδόξου Γένους μας. Καταφανῆς εἶναι στήν κοινωνία μας ἡ ἀμβλυνση τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως, ἡ ὁποία μέ τρόπο μεθοδικό καλλιεργεῖται γιά χρόνια. Στίς ἡμέρες μας, δυστυχῶς, ἐλευθερία θεωρεῖται ἡ ἀποχαλίνωση τῶν παθῶν καί ὅτιδήποτε εὐτελίζει τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Οἱ σημερινοί ἄνθρωποι ὄχι μόνον ἀμαρτάνουν, ὄχι μόνον ἀπαρνοῦνται τόν Θεόν στήν πλειονότητά τους, ἀλλά καυχῶνται γιά τήν ἀμαρτωλότητα καί τήν ἀρνησιθεΐα τους, προβάλλοντας τήν ὀλοσχερή ὑποταγή στά πάθη τους σάν σωστές καί σύγχρονες ἐπιλογές.

Πάντοτε, βεβαίως, ὑπῆρχε στόν κόσμο ἀμαρτία καί ἀποστασία ἀπό τόν Θεό· ὅμως ἡ ἐποχή μας εἶναι χειρότερη ἀπό κάθε προηγούμενη, καθώς πλέον χλευάζονται καί ὑβρίζονται οἱ ἅγιες παραδόσεις τῶν πατέρων μας, ἡ ἐνάρετη ζωή καί ἡ ἀμώμητη πίστη μας, ὑπό τήν καταθλιπτική ἐπίδραση τοῦ ὑλόφρονος καί μηδενιστικοῦ πνεύματος τῆς νέας ἐποχῆς, πού προβάλλει παντιοτρόπως τόν ἀχαλίνωτο δικαιωματισμό ὡς καθολικό τρόπο ζωῆς. Τούς καρπούς αὐτοῦ τοῦ ἐωσφορικοῦ πνεύματος τούς γεύομαστε καθημερινά: Κοινωνική καί ἐνδοοικογενειακή βία, κατάπτωση τῶν οἰκογενειακῶν ἠθῶν, ἀσέβεια τῶν παιδιῶν στους γονεῖς, ἀντικοινωνική συμπεριφορά, ἀναλγησία, ἐκδικητικότητα, ψεῦδος καί ἀπάτη. Ἡ ἀθεΐα εἰσβάλλει στά σχολεῖα μας καί ἂν τά κατακτήσῃ, τότε οἱ σκοτεινοί στόχοι τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ καί τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς πατρίδος μας θά ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ.

Ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα ἐν Κυρίῳ. Εὐρισκόμενοι στό κατώφλι τοῦ νέου Ἔτους, ἅς ἀναλογισθοῦμε καί ἀποδεχθοῦμε ὅλοι μας τήν προτροπή καί νουθεσία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν πρὸς τούς Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κολασσῶν «Ἐν, σοφία περιπατεῖτε πρὸς τούς ἔξω, τόν καιρόν ἐξαγοραζόμενοι»(Κολασσ. 4,5)

Ὁ χρόνος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας εἶναι σύντομος καί μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς τάλαντο πρὸς ἀξιοποίηση. Ὁ ἀληθινός χριστιανός γνωρίζει μέ βεβαιότητα ὅτι ὁ χρόνος τῆς ἐπί γῆς ζωῆς μας εἶναι βραχύς. Γι'αὐτό καί ἐργάζεται «ἕως ἡμέρα ἐστίν... ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδείς δύναται ἐργάζεσθαι»(Ἰω. 9, 4).

Ὁ ἄνθρωπος πού ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ δέχεται τόν χρόνο ὡς θεῖο δῶρο καί τόν ἀξιοποιεῖ καταλλήλως, ἐπειδή γνωρίζει ὅτι ἡ ζωή μας ἐπί τῆς Γῆς προσομοιάζει μέ μία αἴθουσα ἀναμονῆς, ἀπό τήν ὁποία ἅπαντες ἀνεξαιρέτως θά πάρουμε κάποιο δρομολόγιο γιά τήν αἰωνιότητα, τήν ὁποία σφυρηλατήσαμε μέ τά ἔργα τῆς ζωῆς μας. Ἐν τούτοις, ὡς Χριστιανοί θεόπλαστοι καί θεοειδεῖς δέν πορευόμαστε πρὸς τό ἄγνωστο ἀλλά ἐπιζητοῦμε νά ἐνδυθοῦμε μέ τόν θεοῦφαντο χιτώνα τῆς ἀφθαρσίας καί θεώσεως. Ἀπό τόν Θεό πλαστήκαμε καί πρὸς Αὐτόν πορευόμαστε. Αὐτό εἶναι τό ἔσχατο μέλλον μας. Ἐκεῖ εἶναι ἡ Πατρίδα μας. Στόν παρόντα βίο εἴμαστε πάροικοι, παρεπίδημοι, ἐξόριστοι καί ὁδοιπόροι.

Αὐτή ἡ ἅγια προσμονή ἐπιβάλλεται νά δονῆ τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, ὥστε νά ζοῦμε μέ τό βλέμμα στραμμένο στό μέλλον, στίς ἔσχατες ἐλπίδες, στήν ἔνδοξη παρουσία τοῦ Χριστοῦ. «Ὁ καιρός ἐγγύς». Αὐτό τόν λόγο ἔλεγαν συχνά μεταξύ τους οἱ πρῶτοι Χριστιανοί σέ καιρούς διωγμῶν. Ἐνας λόγος πού φανέρονε τή γλυκιά ἀναμονή καί τήν ἐγρήγορση, στήν ὁποία ζοῦσε ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία.

Οἱ σημερινές δυσκολίες καί τά ἀπειλητικά σύννεφα ἑνός μεγάλου καί καταστροφικοῦ πολέμου, τά ὁποῖα μαζεύονται πάνω ἀπό τήν πατρίδα μας ἀλλά καί σέ ὅλον τόν κόσμον, ἄς μὴν μας πανικοβάλλουν. Ὁ ἀληθινός Χριστιανός οὐδέποτε χάνει τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία του, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παντοκράτωρ. Αὐτός κρατεῖ στά παντοδύναμα χέρια Του τή σφαῖρα τοῦ κόσμου, ἔχοντας τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖο λόγο

στήν ἱστορία. Αὐτός διασκεδάζει βουλὰς Ἐθνῶν καί διαλύει συστροφές πονηρευομένων. Ἄς εἶμαστε βέβαιοι ὅτι ζῶντας ὑπὸ τῆς θείας σκέπης καί προστασίας Του δέν ἔχουμε τίποτε καί κανέναν νά φοβηθοῦμε. Ἀρκεῖ νά ἀντιτασσόμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή στὸν κακὸ ἑαυτό μας μέ τῆς διαρκῆ μετάνοια καί τὸν καθημερινὸ πνευματικὸ μας ἀγώνα, ἀξιοποιώντας τὰ πνευματικὰ ὄπλα πού μᾶς παρέχει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας. Ὑπὸ αὐτές τίς προϋποθέσεις ἄς εἶμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἀνατείλουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὴν Πατρίδα μας καί τὸν κόσμον.

Χρόνια Πολλά

καί ἐν παντί παρὰ τοῦ δι' ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα!

Εὐλογημένον καί Σωτήριον τό Νέον Ἔτος 2025!

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

*** Να ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς τὴν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς τῆς Πρωτοχρονιάς κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ.-**